

Oct. 1954

Loại "ĐỌC-THÍCH"



GIA-ĐÌNH ANH BÁ

(QUYỀN 1)

VIÊN-TRO' MỸ SOAN

LOẠI ĐỌC-THÍCH

GIA-ĐÌNH ANH BÁ

MUC LUC

	Trang
Bài 1. — Gia-dinh anh Bá	1
— 2. — Nhà của anh Bá	2
— 3. — Vợ anh Bá bán trái cây	3
— 4. — Anh Bá cuốc đất	4
— 5. — Các con của anh Bá	5
— 6. — Anh Bá cày ruộng	6
— 7. — Vợ anh Bá đi cấy	7
— 8. — Anh Bá đi phát mạ.	8
— 9. — Anh Bá trồng cây	9
— 10. — Anh Bá học cách dùng phân bón ruộng.	10
— 11. — Anh Bá lãnh phân hóa học.	11
— 12. — Vợ anh Bá nuôi heo	12
— 13. — Vợ anh Bá bán heo.	13
— 14. — Cha anh Bá xem ruộng.	14
— 15. — Cha anh Bá dạy con học	15
— 16. — Anh Bá theo học lớp bình-dân giáo-duc.	16
— 17. — Vợ anh Bá may vá quần áo	17
— 18. — Vợ anh Bá sửa soạn bữa giỗ	18
— 19. — Bàn thờ tổ-tiên.	19
— 20. — Bữa tiệc giỗ.	20
— 21. — Sau bữa tiệc.	21
— 22. — Đời sống ở gia-dinh anh Bá	22
— 23. — Lòng hiếu thảo..	23
— 24. — Hạnh-phúc gia-dinh.	24

Gia-dinh anh Bá



1. — Gia-dinh anh Bá gồm có cha mẹ anh, vợ và hai con anh. Cha mẹ anh Bá năm nay đã già. Hai con anh là: một trai và một gái. Thằng con trai tên Tỷ năm nay đã sáu tuổi; còn đứa con gái tên Nữ, năm nay đã lên bốn.

Nhà của anh Bá



2. — Gia-dinh anh Bá sống chung trong một cái nhà lá, ba căn hai chái, cát trên nền đất. Trong nhà có bàn thờ gia-tiên, người đã dày công sáng tạo nên gia-dinh anh. Sau bàn thờ có buồng ngủ và trước bàn thờ có kê ba bộ ván gỗ.

Vợ anh Bá bán trái cây



3. — Xung quanh nhà anh Bá có vườn. Trong vườn có trồng trầu, rau cải, thơm, ổi, mận, quit và cam, những hoa quả mà nhà anh thường cần dùng. Có khi đặng được mùa, chị Mai, vợ anh Bá đem đi bán ở chợ.

Anh Bá cuốc đất



4. — Anh Bá thừa hưởng của cha mẹ hai chục công ruộng ở gần đường quan lộ. Quanh năm anh làm lụng khổ nhọc ở ruộng minh. Hết mùa cấy đến mùa gặt anh phải luôn luôn chăm nom sở ruộng anh.

Các con của anh Bá



5. — Hai con của anh Bá còn nhỏ. Thắng Tỷ đi học ở trường làng, gần nhà công. Con Nữ còn nhỏ; nó ở nhà chơi với ông nội và bà nội nó.

Anh Bá cày ruộng



6. — Qua mùa mưa anh Bá cày mẩy công ruộng với cặp trâu. Anh dọn đất để gieo mạ ; khi mạ gieo xong, anh bắt đầu cày và bừa mẩy công đất cấy. (một công : một ngàn thước vuông).

Vợ anh Bá đi cấy



7. — Qua mùa cấy vợ anh Bá — chị Mai — cũng phải ra đồng giúp chồng. Chị cùng mấy bạn xúm xít cấy mẩy công ruộng rất vui vẻ. Họ đối đáp nhau bằng câu hỏi đầy ý vị.

Anh Bá đi phát mạ



8. — Anh Bá và thằng Lơ là đứa ở, cũng giúp công việc cấy. Anh Bá cùng các bạn đàn ông đi phân phát từng bó mạ cho công cấy, còn đứa ở của anh, đội xôi đem ra dồng cho công cấy (thị cấy) ăn trưa.

Anh Bá trồng cây



9. — Khi cấy xong, anh Bá rảnh rang công việc
đồng áng; anh lo tu sửa nhà cửa, vách phên và
chuồng trâu, hàng rào. Anh chặt tỉa nhánh cây thành
bông và có khi tỉa nhánh cho nó dễ đâm chồi.

Anh Bá học cách dùng phân bón ruộng



10. — Năm nay anh Bá làm một việc mới. Anh đến sở Canh-nông tỉnh anh xin phân hóa học về bón rau cải và cây có trái trong vườn. Sở này cho anh một bao phân bón chục kí-lô và một cuốn sách chỉ cách dùng phân. Họ còn dặn anh Bá kỹ lưỡng về số phân phải bỏ ở từng gốc cây.

Anh Bá lanh phân hóa học



11. — Ngoài ra phân để bón cây thành bông và rau cải, anh Bá còn lanh được một trăm ki-lô phân hóa học mà anh Bá đã dùng bón mạ. Nhờ phân ấy cho nên đâm mạ anh tốt hơn mọi năm.

Vợ anh Bá nuôi heo



12. — Chị Mai là người vợ siêng năng và là người mẹ hiền lành. Suốt ngày chị cặm cụi nuôi ba con heo, mấy bầy (đàn) gà và vịt. Chị trông coi corm nước và may vá cho cả gia đình. Chị còn săn sóc và dạy dỗ hai con theo nề nếp và phong tục nhà.

Vợ anh Bá bán heo



13. — Anh Bá và vợ anh hằng năm làm ra đặng nhiều tiền. Khi gặt được nhiều lúa, anh bán phân nửa để lấy tiền, còn phân nửa để ăn. Chị Mai cũng bán một vài con heo mỗi năm. Cuối năm hai vợ chồng dành dụm được một món tiền khá to.

Cha anh Bá xem ruộng



14. — Cha anh Bá đã già và sức yếu, nhưng cũng thích công việc ruộng nương. Chiều mát, ông hay đi dạo quanh cánh đồng, nhìn xem ruộng lúa bông đua nở; ông chỉ bảo con nhiều điều sơ sót trong nghề nông mà ông có nhiều kinh nghiệm.

Chá anh Bá dạy con học



15. — Cha anh Bá cũng là nhà nho học. Ông thường giảng cho con nghe đạo làm người theo đạo Khổng-Mạnh. Lúc anh Bá còn nhỏ, ông dạy con học hết quyển Tam-tự-Kinh.

Anh Bá theo học lớp bình-dân giáo-đục



16. — Anh Bá theo học lớp bình dân giáo-đục sáu tháng nay. Anh đã biết đọc và viết Việt-ngữ. Ban đêm anh Bá đọc sách phồ-thông thường-thức, để hiểu biết sử-ký, địa-dư nước nhà cùng là vệ-sinh thường-thức mà một người công dân Việt cần phải biết.

Vợ anh Bá may vá quần áo



17. — Vợ chồng anh Bá sống rất vui vẻ. Khi anh đọc sách hiểu biết thường-thức, anh giảng cho vợ nghe; chị Mai may vá quần áo cho chồng con và cho cha mẹ chồng bên ngọn đèn dầu lửa, trên bộ ván dầu. Năm tới, chị Mai cũng sẽ đọc được như chồng, vì chị vừa bắt đầu học văn.

Vợ anh Bá sửa soạn bữa giỗ



18. — Mỗi năm nhà anh Bá có ba cái giỗ. Mỗi khi có đám giỗ, bà con họ hàng của anh và bà con bên chị Mai tề tựu đến đông đủ. Khi chị Mai đi chợ về, họ phụ nấu nướng để làm cỗ trong nhà rất vui vẻ.

Bàn thờ tổ tiên



19. — Ngày giỗ nhà anh Bá rất vui vầy. Cha anh Bá giúp anh dọn dẹp nhà cửa, xếp đặt bàn thờ ông bà, dọn dẹp đâu đó trang hoàng. Bà con hàng xóm tề tựu đông đủ. Kể dắt con, người dẫn cháu đến.

Bữa tiệc giỗ



20. — Ngày giỗ là ngày kỷ niệm đầy ý nghĩa. Cha anh Bá kể lại cho con cháu nghe sự nghiệp và công trình của tổ tiên đã dày công sáng dựng nên gia-thế để lưu lại ngày nay. Ông càng kể càng sụt sùi thồn thức. Con cháu ông cùng họ hàng lắng nghe. Khi kể xong cha anh Bá mời bà con ăn uống vui vẻ.

Sau bữa tiệc



21. — Lúc tiệc tan, bà con hàng xóm lần lẩn ra về vui vẻ. Trẻ con theo cha mẹ ra về đứa nào đứa nấy đều xách bánh trái đem theo về nhà.

Đời sống ở gia đình anh Bá



22. — Gia đình anh Bá sống trong cảnh đầm ấm, yên vui. Anh siêng năng làm lụng suốt năm. Chị Mai rất cần kiệm và hiền hậu. Anh Bá rất tốt bụng, anh hăng hái giúp bà con xóm làng khi họ hữu sự.

Lòng hiếu thảo



23. — Anh làm lụng để cắp dường cha mẹ già ;
chị Mai săn sóc cơm nước quần áo cho cha mẹ. Vợ
chồng anh ăn ở rất hiếu hậu với cha mẹ già. Vợ chồng
anh thường nghĩ rằng : « Nếu ta ở hiếu thảo với cha
mẹ ta, con ta sẽ trả phái lại cho ta ».

NHÀ IN LÊ-VAN-TÂN
49-59, ĐƯỜNG AMIRAL-DUPRÉ
SAIGON